

VROUW VAN ACHTER NAAR VOOR DE MAN

WAAR FNV VROUW VOOR STREED:

Volledige gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen en bewustwording van vrouwen over hun positie, hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Vrouwen stimuleren om voor zichzelf op te komen en economisch onafhankelijk te zijn. Er voor zorgen dat de positie van vrouwen wijzigde. Van in de beginjaren “de vrouw achter de man” wilde de Vrouwenbond dat vrouwen d.m.v. scholing en ontwikkeling zich als zelfstandig persoon gingen opstellen.

(zoals Tineke dat noemt in het stukje van Vrouwenbond NVV naar FNV Vrouw) over de begin jaren? (bijdragen aan stakingsacties, inzamelen van geld voor sanatoria, ledenwerven voor het NVV).

DE STRATEGIE VAN FNV VROUW:

In de beginperiode was de doelstelling van de Vrouwenbond NVV om een bijdrage te leveren aan het verspreiden van de NVV gedachte. De gehuwde vrouw was nog handelingsonbekwaam en de man kostwinner.

Vanaf de jaren 60 veranderde de doelstelling steeds meer in de richting van het opkomen voor de rechten van vrouwen en hun ontwikkelingsmogelijkheden bevorderen, o.a. door het bieden van veel scholing en het geven van informatie over maatschappelijke thema's en de rol van de vrouw in de samenleving.

Langzaam verschoof het accent van 'de vrouw achter de man' naar de vrouw als zelfstandig individu waarvoor de Vrouwenbond op de bres stond. In de Vrouwenbond ontwikkelden vrouwen zich, zowel qua kennis als zelfvertrouwen.

Ook legde de Vrouwenbond de link tussen betaalde en onbetaalde arbeid, economische zelfstandigheid en opleidingskansen. D.m.v. vele projecten, waar steeds een ander onderwerp of een andere doelgroep in de spotlights stond. Maar ook door lobby en volop mee praten binnen de FNV, met de overheid en in samenwerking met andere vrouwenorganisaties.

HET RESULTAAT:

Er zijn nog weinig vrouwen in onze samenleving maar zeker niet meer binnen FNV Vrouw, die vinden dat de vrouw achter de man moet staan. Vrouwen zijn zelfstandig opererende wezens met eigen wensen, taken en verantwoordelijkheden. Binnen FNV Vrouw zetten vrouwen zich in om samen te strijden voor hun rechten en die van andere vrouwen. Dat mannen daar steeds meer ook van profiteren, dat vinden vrouwen prima. Bijvoorbeeld vaderschapsverlof of het recht om in deeltijd te werken.